

De Christengemeenschap

Beweging tot religieuze vernieuwing

Gemeentebericht Leiden
december 2022 - februari 2023



Christophoruskerk Leiden

Ten geleide

2

Rondom de diensten

4

Mensenwijdingsdienst

4

Andere bijeenkomsten in de kerk

6

Mededelingen

9

Uit het gemeenteleven

9

Uit de naamgevingsgroep

10

Uit het bestuur

11

Uit het convent

11

Agenda (inlegvel)

Brief financiën (inlegvel)

Illustratie op de omslag :

‘De geboorte van Christus’

Melchior Broederlam

1350-1409

1

Ten geleide

Er is altijd een traditie van weten geweest, dat er in de kersttijd iets bijzonders gebeurt met de natuur en met de aarde.

Verhalen, zoals 'De Kerstroos' van Selma Lagerlöf, geven blijk van dit weten: de schrijfster vertelt op indrukwekkende wijze, hoe een winters bos in de kerstnacht door golven van warmte en licht in een wonderschone tuin verandert.

De woorden in het epistel van de derde kerstdienst duiden op dit geheim, wanneer er daarvan wordt gesproken, dat Christus 'het aardelichaam' als woning heeft verkoren. Dit kan betekenen dat Christus een aardse mensgestalte heeft aangenomen, maar ook dat de aarde zelf zijn lichaam is geworden.

Met Kerstmis verenigt zich de Christus-zon met de aarde en verlicht alle aardse duisternis met haar stralen.

De afbeelding op de omslag maakt je deelgenoot van dit gebeuren. Uit de nachtelijke hemel zendt Christus zijn licht naar de aarde. Het geeft aan alles op aarde een gouden glans. Het groene loof, de vruchten aan de bomen, het rijke groen dat de grond bedekt, de bloemen die overal te voorschijn komen: zij zijn het antwoord van de aarde op het hemelse licht.

Ook de os en de ezel zoeken de nabijheid van het lichtkind, dat door een voedster wordt verzorgd die door haar aureool als een heilige is gekenmerkt.

Richten we nu de blik op Maria. Zij is gehuld in een hemelblauwe mantel en ligt op een gouden ramsvel. Dit beeld is afkomstig uit de Griekse mythologie en bekend als het Gulden Vlies. Het kan worden gezien als een imagineratie van de onschuldige, gouden krachten van de ziel, waarover de mensheid in oertijden beschikte.

Brengt de Kersttijd weder wat verloren ging?

2

Tot slot rust de blik op Jozef, een eerbiedwaardige gestalte, gekleed in een helderrood

gewaad. Hij heeft zijn rechter laars uitgetrokken en is bezig een nieuwe te maken. De schoenen kun je zien als een uitdrukking van de wil waarmee je op aarde werkt. Door de komst van Christus is de aarde veranderd. De oude schoen voldoet niet meer. Een nieuwe wil is gevraagd, een wil die dienstbaar is aan het Christus-licht dat zegeviert over de donkere schaduwen van ons aardse bestaan wanneer mensen het opnemen in hun hart.

Kata-

rina Knijpenga

Rondom de diensten

De Mensenwijdingsdienst

Deze dienst vindt in principe drie keer in de maand plaats, te weten op twee zondagen om 10.30 uur en op één donderdag om 10.00 uur. Voorts is er één keer in de maand op donderdag om 10.00 uur een dienst in de Duitse taal.

In verband met de christelijke feesten en de maanden met een vijfde zondag of donderdag wordt er soms van dit ritme afgeweken.

De diensten van 27 november t/m 24 december

Zondag 27 november, donderdag 1 december, zondag 11 december en donderdag 15 december (Duits-talig).

De diensten in de Kersttijd

Eerste Kerstdag 25 december 0.00 uur (N.B.)

Eerste Kerstdag 25 december 8.00 uur
Tweede Kerstdag 26 december 10.30 uur
Zaterdag 31 december 10.30 uur
Donderdag 5 januari 10.00 uur
N.B. in deze dienst wordt er aan de gemeente
geen communie uitgedeeld.

4

De diensten van 8 januari t/m 5 maart

Zondag 8 januari, donderdag 19 januari, zondag 22 januari, donderdag 2 februari (Duitsstalig), zondag 5 februari, donderdag 16 februari, zondag 19 februari, donderdag 2 maart (Duitstalig) en zondag 5 maart.

De feesttijden

Adventstijd: zondag 27 november t/m zaterdag 24 december

Kersttijd : zondag 25 december t/m donderdag 5 januari

Driekoningentijd: vrijdag 6 januari t/m zaterdag 4 februari

Trinitarische tijd: zondag 5 februari t/m zaterdag 11 maart

Het evangelie in de dienst

27 november	Lukas 21:25-36	De we-
derkomst van		Christus
4 december	Markus 13:24-36	Oproep tot
waakzaamheid		
11 december	Filippenzen 4:1,4-9	De vreug-
de in Christus		
18 december	Lukas 1:26-38	De ver-
kondiging van de		engel aan
Maria		
25 december I	Mattheüs 1	De geboor-
te van Jezus		
25 december II	Lukas 2:1-20	De aanbidding van de
		herders
25 t/m 30 dec.	Johannes 21:15-25	Jezus in
gesprek met Petrus		
31 dec. t/m		
5 januari	Lukas 2:21-40	Jezus' be-
snijdenis en		opdracht in
de tempel		
6 en 8 januari	Mattheüs 2:1-12	De komst
van de priester		wijzen
15 januari	Lukas 2:41-52	De twaalfjari-
ge Jezus in de		Tempel

22 januari Johannes 2:1-11 De brui-
loft te Kana

5

29 januari Mattheüs 8:5-13 De genezing
van de dienaar
van de hoofdman

5 februari Lukas 8:4-15 De gelijkenis
van de zaaier

12 februari Johannes 5:1-17 De genezing
van de verlamde bij

Bethesda

19 februari Lukas 18:18-34 De rijke tem-
peloverste

26 februari Mattheüs 4:1-11 De verzoeking
van Jezus in de

woestijn

5 maart Mattheüs 17:1-13 De openbaring
op de berg

Gemeenteliederen

Adventstijd: O neig uw oor tot mij/De
God van de vrede

Kersttijd: God, wij loven U/God is liefde

Epifanie: O Heer, wil mij wijzen uw
wegen/

God is liefde

Trinitarische tijd: Zie ons aan in uw offer
verenigd / Heer, in

uw woorden

Andere bijeenkomsten in de kerk

Gemeenteviering

Zondagochtend om 10.00 uur (in principe één keer in de maand). De viering wordt gehouden op een zondag waarop er geen mensenwijdingsdienst plaatsvindt. Zij is voor jong en oud en duurt een half uur. Het is een viering voor en door gemeenteleden. Rondom het credo, het evangelie en het Onze Vader voegt eenieder toe wat hij of zij heeft meegebracht: een verhaal, een muziekstuk op de piano of de gitaar, een lied en/of een tekst ter overweging.

Data: 18 december, 29 januari en 26 februari.

6

Herfstmarkt in de Vestestraat

(zie mededelingen blz 9/10)

Zaterdag 26 november: 14.00 - 17.00 uur

Naamgevingsfeest verplaatst naar

Zaterdag 11 februari: 10.00 - 13.00 uur

(zie mededelingen blz 9/10)

De drievoudige aanhef van de Kersttijd

De Kersttijd begint met drie mensenwijdingsdiensten: om middernacht, bij de dageraad en in de ochtend. In Leiden zullen deze diensten dit jaar worden gehouden op:

Eerste Kerstdag 25 december 0.00 uur

Eerste Kerstdag 25 december 8.00 uur

Tweede Kerstdag 26 december 10.30 uur

Elk van deze diensten heeft een eigen epistel en evangeliegedeelte; samen vormen zij één geheel. De evangelielezing om middernacht is het begin van het Mattheüsevangelie.

Bij de dageraad klinkt het geboorteverhaal volgens de evangelist Lukas: dat is het midden van de alle vier evangeliën omvattende tekst. Als derde evangelie worden dan in de ochtend de laatste woorden van het Johannesevangelie gelezen. Zo wordt in deze drie diensten de boog gespannen van het begin tot aan het einde van de vier evangeliën.

'Vrede op aarde onder de mensen van goede wil'

Tweeluik in de Kersttijd:

I Christus - de brenger van de vrede

Donderdag 29 december, 10.30-11.45 uur

II Christus, brenger van de vrede, maar ook drager van het

zwaard van de geest

Dinsdag 3 januari, 10.30 - 11.45 uur

Als je deel wilt nemen, geef je dan op tot **vrijdag 23 december** bij Katarina Knijpenga, tel. 071-5727618, e-mail:

k.knijpenga@hotmail.com

Er is koffie en thee vanaf 10.15 uur.

Graag een vrijwillige bijdrage.

In de Kersttijd staat de hemelse boodschap van de vrede in gouden letters op het altaar-doek. In het evangelie van de tweede Kerstdienst klinkt dit woord van de vrede als een grote belofte uit de geestelijke wereld door de mond van de engelen. Vervolgens keert het motief van de vrede in een aantal perikopen terug gedurende het jaar. Daarin ontmoeten wij Christus als de brenger van de vrede op aarde. In de beschrijving die het evangelie van

de geestelijke wereld geeft, ontbreekt echter niet het motief van de strijd. Christus brengt niet alleen de vrede, maar draagt ook het zwaard van de geest (Openbaring 1). Aan de hand van het evangelie en hedendaagse ervaringen zullen wij met het thema aan het werk gaan.

8

Melchisedek, de genius van het priester-schap

Zondag 8 januari, 12.00-12.45 uur

Inleiding door Bastiaan Baan

Motieven van de Wederkomst in de mensenwijdingsdienst

Zondag 5 februari, 12.00-12.45 uur

Inleiding door Bastiaan Baan

Zaterdag 11 februari: **Naamgevingsfeest**
(zie hieronder)

Mededelingen

Uit het gemeentelven

Op zondag 9 oktober j.l. overleed Nikolaas Siegwart

Knijpenga, geboren op 4 december 1935. Hij ontving de stervenswijding op zondag 2 oktober. Het eerste deel van de uitvaartdienst was op woensdag 12 oktober. Het tweede deel werd gehouden op vrijdag 14 oktober in het Crematorium Ockenburgh te Den Haag. De mensenwijdingsdienst voor Siegwart vond plaats op zaterdag 22 oktober in de Andrieskerk te Amsterdam.

Tijdens de LOGOS-conferentie in Dortmund heeft Loes van den Heuvel het sacrament van de priesterwijding ontvangen. De leiding van de priesterkring heeft haar uitgezonden naar de gemeente Driebergen, waar zij op zondag 30 oktober haar intrede heeft gedaan.

9

Naamgevingsgroep

Naamgevingsfeest / Herfstmarkt

Beste allemaal,
Hierbij weer een update vanuit de naamgroep. Zoals jullie misschien al gemerkt hebben is de planning van de activiteiten aange-

past. De datum van het naamgevingsfeest is nu zaterdag **11 februari 2023**. Zet die alvast in de agenda! Het verplaatsen van de datum geeft ons als naamgroep en als gemeentekring de ruimte om rustig de Adventstijd in te gaan en het naamfeest voor te bereiden. Daarbij hoort ook het afronden van de werkzaamheden aan de gevel. De veranderingen zijn al goed zichtbaar en het wordt nog mooier: de deur wordt verfraaid, er wordt geschilderd en tenslotte wordt de nieuwe naam op de gevel geplaatst. Een verbouwing loopt vaak een beetje uit en kost meestal ook meer dan begroot. Inmiddels hebben we gezamenlijk, en daarbij ook ondersteund door een gift vanuit het Landelijk bestuur, een bedrag van circa € 3250 euro opgehaald. Al een mooi resultaat maar we zijn er nog niet: we houden rekening met een kostenstijging van zo'n € 500, dus in totaal is er € 4500 nodig. Om de fondsenwerving een boost te geven wordt op zaterdag 26 november een heuse Herfstmarkt georganiseerd in ons kerkgebouw. Het duurt van 14.00 uur tot 17.00 uur. De perfecte plaats om mooie decembercadeaus te vinden! Onder het genot van koffie, thee en lekkers kun je een keuze maken uit een assortiment stenen, boeken, kaarten en planten. Komt allen! Wie een helpende hand wil toesteken, in de voorbereidingen en op

de dag zelf, die is van harte welkom en kan zich wenden tot: Carien (0652342851).
Groet vanuit de naamgevingsgroep, Carien, Silvia, Pepo en Charlotte.

10

Uit het bestuur

Bestuurlijk overleg

Het bestuurlijk overleg vindt plaats op de dinsdagen 6 december, 10 januari en 7 februari, 10.00 - 12.00 uur in de Vestestraat.

Uit het convent

Beste mensen,

Hierbij dank ik jullie zeer voor jullie medeleven tijdens het afscheid van mijn dierbare echtgenoot Siegwart. Ook veel dank voor het prachtige bloemstuk in warme herfstkleuren dat ik namens jullie van Carien ontving.

Inmiddels probeer ik aan mijn nieuwe levenssituatie te wennen en mijn werk in de gemeente weer op te nemen.

Mijn collega Bastiaan Baan heeft aangeboden mij vanaf december daarin te ondersteunen. Wij hebben afgesproken, dat hij één keer in de maand op zondag een dienst komt houden; na de dienst verzorgt hij een inhoudelijke bijdrage.

Tijdens de synode in november zal besproken worden wanneer ik met emeritaat ga.

Katarina Knijpenga.

11

Algemene informatie

Geestelijke: Katarina Knijpenga

Donizettilaan 13, 2324 BE Leiden

Tel. 071-5727618

Email: k.knijpenga@hotmail.com

Afwezig van:

-maandag 21 t/m woensdag 23 november (Synode in Zeist)

-1, 2 en 4 januari (vrije dagen)

-maandag 30 jan. t/m woensdag 1 feb. (Synode in Zeist)

Voor afspraken kunt u telefonisch contact opnemen, op woensdag alleen in noodgevallen.

Bij afwezigheid kunt u in dringende gevallen

bellen met Carien van Westing tel. 06-52342851.

Postadres: Vestestraat 49, 2312 SW Leiden

Informatie: Carien van Westing,

telefoon: 071-7505016 of 06-52342851

Penningmeester: vacant (waargenomen door Lia Vroonland en Lieuwe

Zigterman)

Bank: Triodosbank IBAN-nr. **NL84 TRIO**

0320406113

t.n.v. De Christengemeenschap Leiden

Uitgave: dit gemeentebericht verschijnt 4x per jaar.

Kosten: € 27,50 per jaar, waarbij inbegrepen de toezending.

Redactie: Lia Vroonland en Frans Lempers,

e-mail: lia.vroonland@hotmail.com /

franslempers@hotmail.com.

Website: Informatie over de gemeente in Leiden en over de Christengemeenschap, nationaal en internationaal, vindt u op de website: www.christengemeenschap.nl

Regelmatige bijdragen en schenkingen van leden en belangstellenden, in vrijheid gegeven, vormen de enige financiële basis voor het bestaan van de gemeente.