

De Christengemeenschap

Beweging tot religieuze vernieuwing

Gemeentebericht Juni, juli, augustus en september 2024



Christophoruskerk Leiden

Ten geleide 2

Rondom de diensten 7

Andere bijeenkomsten in de kerk 10

Mededelingen 10

Agenda (inlegvel)

**Afbeelding op de omslag: Matthias Grünewald in Colmar (Frankrijk)
De beide Johannessen aan de voet van het kruis.**

Ten geleide

Het licht dat innerlijk wordt..

De zomermaanden naderen en volgende maand zal de zon zijn hoogste punt aan de hemel bereiken: de zomerzonnnewende. Wij gaan dan graag naar buiten, de natuur in en genieten van lange zomeravonden, gaan op reis of maken uitstapjes. De indrukken die wij opdoen en de ervaringen die wij oogsten zijn doorgaans anders dan tijdens ons alledaagse leven. Na de zomerzonnnewende neemt geleidelijk ook de kracht van het uiterlijke zonlicht onmerkbaar af. In dit licht rijpen weldra de vruchten gedurende de nazomer die de zonnekracht in zich op hebben genomen. Wat wij ervaren in het uiterlijke zonlicht kan in onze ziel beginnen te rijpen, wanneer wij bewust op ervaringen, gewaarwordingen en ontmoetingen terugblikken die wij hadden. Hierdoor kan innerlijk licht en wijsheid gaan groeien. Wereldinteresse en liefde voor de dingen om ons heen kan ontstaan.

In het evangelie roept ons Johannes op om tot inkeer te komen, om onze zintuigen om te vormen. En zoals hij over de Christus verkondigt: "Hij moet toenemen, ik moet afnemen", zo is hij geestelijk gezien een wegbereider. Hij helpt mogelijk maken -tijdens de doop in de Jordaan- dat het licht van de wereld in het wezen van Jezus kan gaan incarneren. De Christuszon heeft alle wezensdelen van Jezus doordrongen. Hij is mens geworden die 'het leven uit de dood baart.' Het geestelijk zonlicht doordringt de duisternis en ondergaat een

verwandeling: het openbaart zich als opstandingslicht in de harten van de mensen.

Een individualiteit die als geen ander een ommekeer in de kracht van uiterlijk licht naar innerlijk licht bewust in haar lot heeft mogen ervaren, was Helen Keller (*1880-† 1968).

Het was drie dagen na Sint Jan, op 27 juni 1880, dat de Amerikaanse Helen Keller het licht van de wereld zag. Toen Edison op 21 oktober 1879 de gloeilamp uitvond, bracht dit in de wereld een revolutie teweeg. Dit nagebootste zonlicht van de gloeilamp had een grote impact op het dag- en nachtritme van de mens. In deze tijd van uiterlijke materialistische duisternis begon er tegelijkertijd ook geestelijk gezien een licht te stralen: het regentschap van de tijdgeest St. Michaël begon. De individualiteit van Helen Keller daalde in deze tijd af naar de aarde en ontmoette het geestelijk klimaat waarin deze nieuwe ontwikkelingen, het uiterlijk kunstlicht en het geestelijk licht, de tijd nu nog altijd beheersen.

Niet minder dramatisch is het lot dat dit meisje met 19 maanden moest ondergaan: Aan de gevolgen van een hersenvliesontsteking werd Helen blind en doofstom, omdat ze ook de weinige woorden verloor die ze aanvankelijk horen kon. Haar lichaam werd letterlijk tot een 'graf' en je zou kunnen zeggen: het komt in zekere zin figuurlijk overeen met het lot van de "onthoofding" van Johannes De Doper! De enige manier namelijk waarop dit kind zich nog kon uiten, was door te krabben, trappen, grommen, bijten, door woede-

uitbarstingen die voortkwamen uit pure wanhoop en frustratie: het herinnert aan iets dierlijks.

De lerares Anne Sullivan, zelf voor bijna 80% blind, trok zich het lot van dit kind aan. Ze deed pogingen om het wilde meisje 'te temmen' en zich te leren uiten. Ze schreef d.m.v. letters en woorden begrippen in brailleschrift in Helens handpalm. Zeven jaar boekte ze daarbij nauwelijks vooruitgang. Maar een opstandingsbelevenis ervoer Helen Keller op Paaszondag 5 april 1887. Ze zat aan een bron en Anne liet water door haar hand stromen, in haar andere hand schreef Anne het begrip water in braille in Helens hand. Toen gebeurde er een wonder: Helen scheen ineens te beseffen wat water was en werd daardoor steeds leergieriger, ze wilde nu alles weten. Ze beschreef later hoe deze belevenis tot belangrijkste gewaarwording in haar leven werd. Door haar tastzin werden gedachten en haar spraakzin gewekt. Helen werd leergierig en een ononderbroken leerproces kwam op gang. Anne maakte Helen opmerkzaam op de in alles werkende schoonheid en wijsheid van de wereld. Ze ontdekte het innerlijke licht en het wezen van de dingen, in haarzelf en in de haar omringende natuur.

Later leerde ze lezen en uiteindelijk spreken. Ze las alle Amerikaanse klassiekers met 16 jaar, behaalde met glans op 17 jarige leeftijd haar schooldiploma en ging op haar 20e jaar talen, filosofie, wetenschappen en economie aan de

universiteit studeren.

Het academisch universitaire niveau frustreerde haar uiteindelijk; het was volgens haar te intellectueel. Later gaf ze vele voordrachten en reisde de wereld rond. Haar ideaal en levensmotto was broederlijkheid: “wanneer iemand naast mij ongelukkig is, kan ik zelf ook niet gelukkig zijn!” En toen een journalist haar eens vroeg wat haar echt gelukkig maakt, antwoordde ze: “de innerlijke groei van de mens!”

Zoals Edisons uitvinding van kunstmatig zonlicht in de vorm van ‘een gloeilamp’ de wereld veroverde, zo was het Helen Keller die de wereld getuigde van innerlijk licht en een nieuw waarnemen.

Ze beschrijft: “ De enige nacht zonder licht is die van onwetendheid en gevoelloosheid. Of je nu blind bent of ziende, we onderscheiden ons niet van elkaar door onze zintuigen, maar door de manier waarop we ze gebruiken, door de inbeeldingskracht en de moed waarmee we de wijsheid buiten onze zintuigen om zoeken. Het is moeilijker om onwetendheid te leren denken, dan een geestelijk begaafde blinde de grootsheid van de Niagara watervallen te leren zien. Ik ben naast mensen gaan lopen, van wie de ogen vol van licht zijn en die toch niets zien, niets in het bos, in de zee of in de hemel, niets op straat van de grote stad of in boeken. Wat voor een humorloze maskerade is zo een zien! Het zou veel beter zijn om met verstand en gevoel in een eeuwige nacht van blindheid te wandelen, dan zich zo met je vermogen van

lichamelijk zien tevreden te stellen.

Je hebt de zonsondergang, de zonsopgang en het purper van bergen in de verte, en desondanks wandel je door deze betoverende wereld en neem je van al deze schoonheid niets waar. Het ongeluk om blind te zijn is weliswaar oneindig en onvervangbaar. Maar het berooft ons niet van onze verbinding met de dingen waarbij het op aankomt: op hulpvaardigheid, vriendschap, humor, op fantasie en op wijsheid. Het is de verborgen innerlijke wil die het lot van de mens stuurt. Het is ook binnen de macht van onze wil om goed te zijn, lief te hebben en geliefd te worden en om te denken, zodat we wijzer worden. De aangeboren geestelijke vermogens bezitten wij evenzo zoals Gods kinderen. Daarom zien wij ook de bliksem en horen de donder van de Sinai. Ook wij trekken door de wildernis en eenzaamheid en God laat voor ons de woestijn opbloeien als een rozenstruik. Ook wij nemen intocht in het Beloofde Land om de schatten van de geest te verwerven en de onzichtbare alomtegenwoordigheid van het leven en de natuur te vieren.” (uit: Helen Keller, the story of my life).

Terwijl T.A. Edison de dingen uitvond voor het dagelijkse gebruik, zoals de gloeilamp, zo wendde Helen Keller zich tot het licht van het hogere Ik van de mens, dit licht stimulerend en aanmoedigend.

In het epistel van de Sint Janstijd wordt de engelmens Johannes aangesproken die in dienst staat van de ‘mensenverlossende Christuszon.

Wanneer wij ons in de cultus van de mensenwijdingsdienst wenden tot IOANNES – zoals dit in het epistel klinkt – dan vertrouwen we ook op hem. Hij is de beschermheer van onze cultus. Wij vertrouwen op zijn wezen die in het licht van Michaël een echte Christusdienaar is: ‘in Liefde-zin voor het ware Licht van de Wereld’.

Paul-Philippe Stevens

Rondom de diensten

De Mensenwijdingsdienst

Deze dienst vindt in principe twee keer in de maand plaats, te weten op een zondag en/of op een zaterdag om 10.30 uur. In verband met de beschikbaarheid van een geestelijke wordt er soms van dit ritme afgeweken.

De diensten in de Trinitarische tijd II

Zaterdag 25 mei.

De diensten in de Johannestijd

Zaterdag 29 juni en zondag 14 juli.

De diensten in de Trinitarische tijd III

Zondag 18 augustus en zaterdag 7 september.

De feesttijden

Trinitarische tijd II:	woensdag 22 mei t/m zondag 23 juni
Johannestijd:	maandag 24 juni t/m zondag 21 juli
Trinitarische tijd III:	zondag 28 juli t/m zondag 8 september
Michaëlstijd:	zondag 29 sept. t/m zondag 20 oktober

Het evangelie in de dienst

Op de zaterdagen waarop een Mensenwijdingsdienst in Leiden plaatsvindt, wordt het evangelie van de komende zondag gelezen.

Trinitarische tijd II

22 mei t/m 1 juni	Joh. 3, 1-21	Gesprek met Nicodemus
2 juni 2024	Joh. 4, 1-26	Samaritaanse bij de
9 juni 2024	Luc.10, 30-37	Barmhartige Samaritaan
16 juni 2024	Joh. 17	Hogepriesterlijk gebed
23 juni 2024	1 Kor 13	Hoge lied van de liefde

Johannestijd

24 juni t/m za 6 juli	Marc.1, 1-11; Matth.3, 1-12	Doop en Doper
7 juli	Joh. 1, 19-34	Getuigenis van Johannes
14 juli	Joh. 3, 22-36	Johannes te Ainon
21 juli	Joh. 5, 31-38	Christus over Johannes

Trinitarische tijd III

28 juli	Marc. 8, 27-38	Belijdenis van Petrus
4 augustus	Matth. 7, 1-14	Bergrede
11 augustus	Luc. 15, 1-32	Verloren schaap, zilverstuk en zoon
18 augustus	Luc. 9, 1-17	Uitzending discipelen; spijziging van de vijfduizend
25 augustus	Luc. 18, 35-43	Genezingen van een blinde en Marc.7, 31-37 doofstomme
1 september	Luc. 10, 1-20	Uitzending van de (tweeën)zeventig
8 september	Luc. 17, 5-37	Sterking van het geloof,

genezing van een melaatse, voorzeggend wederkomst

15 september	Matth. 6, 19-34	Bergrede
22 september	Luc. 7, 11-17	Opwekking van de jongeling te Naïn

Michaëlstijd

29 september	Matth. 22, 1-14	Koninklijke bruiloft
6 oktober	Openb.12	Val van de draak (vaak t/m vers 12 gelezen)
13 oktober	Openb.19, 11-16	Witte ruiter
20 oktober 2024	Efez. 6, 10-19	Geestelijke wapenrusting

Gemeentelieder

Trinitarische tijd II:

Mensenwijdingsdienst: God is liefde
Heer in Uw woorden

Johannestijd:

Mensenwijdingsdienst: Wij staan voor U
Heer in Uw woorden

Trinitarische tussentijd III :

Mensenwijdingsdienst: Zie ons aan in Uw offer verenigd
De God van de vrede

Michaëltijd:

Mensenwijdingsdienst: Weerklonken heeft de roep
Laten wij afleggen de werken der duisternis

Andere bijeenkomsten in de kerk

Gemeenteviering met kinderen

Zondagochtend om **10.00 uur** (in principe één keer in de maand).

De viering wordt gehouden op een zondag waarop er geen mensenwijdingsdienst plaatsvindt. Zij is voor jong en oud en duurt een half uur. Het is een viering voor en door gemeenteleden, ter bevordering van de onderlinge band en bedoeld om de geloofsbeleving gaande te houden en zo mogelijk te versterken. Rondom het Credo, het Evangelie en het 'Onze Vader' voegt eenieder toe wat hij of zij heeft meegebracht: een verhaal, een muziekstuk op de piano of de gitaar, een lied en/of een tekst ter overweging.

Data: **2 juni en 1 september**.

Gemeenteviering met volwassenen

Tevens zal wanneer een geplande mensenwijdingsdienst uitvalt, geprobeerd worden om een gemeenteviering voor volwassenen te houden. Deze gemeenteviering zal, zo mogelijk, van tevoren worden aangekondigd per mail of per telefoon. Ook zal het op de website van de Christengemeenschap Leiden worden vermeld. In dit geval vangt de gemeenteviering aan om **10.30 uur** (op dezelfde aanvangstijd als de mensenwijdingsdienst).

Mededelingen

Na het terugtrekken van Lida Vegt bestaat het bestuur uit de volgende leden: Marga, Lia en Tromp. Josef Altmann fungeert als interim penningmeester voor het bestuur.

Het bestuur is de bewindsdrager en de geestelijken zeer erkentelijk voor hun inzet in onze gemeente.

Het is nog steeds mogelijk om een schilderij van Rien Zwijnenburg “te kopen”. Hoe werkt dat? Mensen die geïnteresseerd zijn mogen zelf een bedrag bedenken en dit dan overmaken naar een goed doel. Dank aan Rien voor dit mooie gebaar. Graag in overleg met Lia Vroonland.

Er zal zo spoedig mogelijk een tweede ledenvergadering worden georganiseerd om de resterende punten van de oorspronkelijke agenda te behandelen.

Algemene informatie

Geestelijke: Paul-Philippe Stevens

E-mail: stevenspaulphilippe@protonmail.com

Voor afspraken kunt u per mail contact opnemen met Paul-Philippe. In dringende gevallen kunt u bellen met Carien van Westing, tel. 06-52342851, waarna er contact wordt geregeld met Paul-Philippe Stevens.

Postadres: Vestestraat 49, 2312 SW Leiden.

Penningmeester: Tromp de Vries (boekhouder) en Josef Altmann (Interim Penningmeester).

Bank: Triodosbank IBAN-nr. **NL84 TRIO 0320406113**
t.n.v. De Christengemeenschap Leiden.

Uitgave: Dit gemeenteb Bericht verschijnt 4x per jaar.

Kosten: € 27,50 per jaar, waarbij inbegrepen de
toezending van het landelijke tijdschrift 'In
beweging', 4 x per jaar.

Redactie: Tromp de Vries, email: trompdevries@casema.nl

Website: Informatie over de gemeente in Leiden en over de Christengemeenschap, nationaal en internationaal, vindt u op de website: www.christengemeenschap.nl.

Regelmatische bijdragen en schenkingen van leden en belangstellenden, in vrijheid gegeven, vormen de enige financiële basis voor het bestaan van de gemeente.



Afbeelding: Ninetta Sombart